



Jongverkenners

Zondag 3 mei

Voor het eerst sinds het ontstaan van onze scouts gaan we een supernieuw concept invoeren: LEIDINGSWISSEL!! Dit is het ideale moment om eens kennis te maken met die andere leiding die jullie elke zondag in de joengele zien rondlopen. Deze week krijgen jullie dus een keer van iemand anders leiding! Uiteraard zal ons niveau van tofheid niet te behalen zijn, maar we roepen jullie toch op om allemaal te komen en ze te verwelkomen met open armen. Jullie nieuwe leiding verwacht jullie van **13u45 tot 17u aan de joengele.**

Zondag 10 mei

Dit weekend zijn het meifeesten in het park van Hoeilaart. Zoals elk jaar gaan wij met heel de scouts samen picknicken! We spreken af om **12 aan de trappen van het gemeentehuis,** en hebben om **14 u** wel genoeg gegeten. Vergeet jullie boterhammen niet!

Zondag 17 mei

Voor de laatste keer dit jaar spreken we zondag om **13u45** af aan de **joengele** voor een traditionele scoutsactiviteit. Jullie kunnen je verwachten aan een namiddag vol plezier in het bos! Om **17u** mogen jullie weer naar huis. **Niet vergeten! Het is info moment over het kamp na de scouts!**



ZATERDAG 23 mei



Liefste jongverkenners, dit is alweer onze laatste activiteit van het scoutsjaar! Nog een laatste avond ontspannen voordat we onze boeken weer mogen openslaan voor de examens. Hoe kunnen we het jaar beter afsluiten dan met een goeie barbecue aan de **joengele!** Jullie zorgen voor een vleesje en 3 euro, wij zorgen voor de rest. Om **19u** is de bbq warm genoeg en om **21u** mogen jullie afscheid nemen van jullie geliefkoosde leiding en voldaan naar huis gaan.

Zondag 31 mei

Laatste zondag van de maand, dit betekent dus helaas geen scouts! Wij wensen jullie veel succes met jullie examens en zien jullie hopelijk allemaal op scoutskamp!! Veel kusjes

Sifaka

Nachtegaal

Kikker

Grijs Bokje

Robin

Dolfijn

